

Geen verrassingen bij BCO “tweede jeugd” spelers

Traditiegetrouw is de eerste donderdagmorgen van het nieuwe speelseizoen van de tweedejeugdigen van BCO een verrassende fietstocht. Dat was dit jaar dus een breuk in de traditie omdat de fietsbestemming al vooraf bekend was.

Er zijn natuurlijk grote verschillen in de lijfsconditie onderling tussen de toppers en daar wordt door de organisatie van de “helletocht” onder leiding van Nel de Jong wel degelijk rekening mee gehouden. Bij vertrek voor de tocht wordt dan ook direct een inventarisatie gehouden van degenen die nog niet elektrisch fietsen, want dat beperkt de actieradius behoorlijk. Gelukkig bleken er nog maar een drietal te zijn die nog op de ‘ouderwetse’ manier op de trappers staan en het was bekend dat die veruit de beste conditie van de groep hebben dus niets aan de hand!

Na een ‘klein probleempje’ ergens in de buurt van de Bentemaden ging het vlotjes op Haulerwijk aan. Vlak voor het dorp wordt dan afgeslagen - geen idee hoe die weg heet - maar na een paar honderd meter doemt dan al snel de boerderij op die het doel van de reis is. “O nee, toch nog één verder” gaf aan dat het toch weer niet zó bekend was terwijl ze er al twee keer eerder waren geweest. Gelukkig bleken dezelfde vertrouwde gezichten nog wel op het goede adres te wonen, waar we weer hartelijk werden ontvangen. Een beveiligde fietsenstalling voor de kostbare tweewielers was ook voorradig zodat met een gerust hart kon worden aangezeten aan de koffietafel. Bovendien mochten we daar - in tegenstelling tot Toon Hermans - wel overal aanzitten en een lekkere plak cake ging er wel in. Twee koppen koffie - en voor Arie een boterham - verder werd de club weer ingedeeld in groepen van vier/vijf. Er was zowaar geen verwarring over het aantal Jannen die aanwezig waren want twee ervan waren nog op vakantie!

De voetgolf wedstrijd (wat het zal duidelijk zijn dat dit niet zomaar een fietstochtje was) stond op het punt van beginnen toen bleek (het viel direct iedereen op) dat het parcours behoorlijk was veranderd. Er ontstond toch wel direct de sfeer van winnaars onder elkaar die er weer voor zouden gaan. Het lastige van dit nieuwe parcours was wel dat de verschillende groepen nu dicht op elkaar en soms ook door elkaar de bal in de juiste hole moesten schieten. En zoals het winnaars betaamt (ze kunnen al slecht tegen hun verlies) zorgde dit voor de nodige op- en aanmerkingen. En uiteraard gegrinnik als een tegenstander in de verkeerde hole schoot!

Het bleek wel weer erg gezellig te zijn en dat is toch het streven op deze eerste hernieuwde kennismakingsochtend, want de meesten hadden elkaar een paar maanden niet gezien. Sommigen spraken zelfs met een buitenlands accent, maar dat gaat er wel weer af als je nog maar alleen Stellingwerfs om je heen hoort. De uitslag kende geen grote verrassingen. Bertha won - zij wint heel veel hoorde je links en rechts om je heen - maar een prestatie blijft het als je van de 18 holes er 4!! In de eerste keer raakt. Daar kon zelfs Jan van der Vaart sorry Sluijs niks aan veranderen. Het was dus Bertha die de dagscore op het grote bord mocht zetten en - o verrassing - een medaille kreeg omgehangen. Grauw van jaloezie zag de rest hoe ze hiervan genoot.... Dat belooft wat voor de veldslagen op het badmintonveld komende winter.

Uiteraard konden we - hoe gezellig ook - niet te lang in de kantine blijven zitten want de lunch bij Trambaan 8 wachtte met smart op ons! Of waren ze nou veel te vroeg klaar? “Boeieeeee!!!” zouden de kleinkinderen opmerken als we daarover moeilijk zouden beginnen te doen. Dus fluks op de bike en naar de gezellig gereserveerde tafel waar iedereen zelf mocht kiezen wat voor lekkers hij/zij zou gaan eten.. Uiteraard aan het eind zelf de rekening betalen!

Kortom het was weer een hele gezellige ochtend en een goed begin van het nieuwe seizoen waar iedereen van hoopt dat het de hele winter zo gezellig zal blijven!! Heel leuk dat dit na zoveel jaren nog steeds wordt gedaan! Allemaal een fijn - blessurevrij - seizoen toegewenst!